

NAAR WASHINGTON OM DE HANDEN INEEN TE SLAAN

... Deze week is in Washington een bijeenkomst met als doel een internationaal netwerk van christelijke denktanks te vormen. Om als christenen aanwezig te zijn in het publieke domein.

Zo doordacht en systematisch als de internationale, seculiere homobeweging is georganiseerd, zo onbeholpen en ongestructureerd zijn de internationale netwerken van christenen die actief zijn in het publieke domein. Het COC maakt deel uit van een internationaal vertakt netwerk, dat planmatig lobbyt bij de VN, de OVSE, de Raad van Europa, maar ook bij het Amerikaanse congres en de Afrikaanse Commissie voor Mensenrechten. Daar steken christelijke netwerken mager bij af. Sterker: zij laten veel kansen onbenut. Wie even de moeite neemt om zoek te gaan naar de talloze doorwrochte rapporten van Amerikaanse, christelijke denktanks, staat versteld van de informatie die hier ligt opgeslagen op het terrein van het huwelijk, gezin, levensbescherming enzovoort. Nog verbazingwekkender is het, dat bijvoorbeeld Europese christenpolitici hier nauwelijks uit putten. Eigenlijk is dit pas goed tot mij doorgedrongen toen christenpolitici in Nederland en andere Europese landen wer-

den gedwongen te debatteren over de consequenties van adoptie door homoseksuelen. In de VS is hierover veel materiaal beschikbaar, dat in Nederland nauwelijks ontsloten en benut wordt. Omdat we in de SGP deze tekortkoming hebben gesignaleerd, gaan we relevante internationale christelijke netwerken

Het ideaal: de westerse cultuur weer een moreel fundament bieden.

inventariseren en kijken hoe we aan deze netwerken vruchtbaar kunnen deelnemen. Gelukkig hoeven we niet helemaal bij nul te beginnen. Er bestaat een Transatlantic Christian Council (TCC), die Europese en Amerikaanse christenen en conservatieven wil verbinden in een netwerk, met als doel het overheidsbeleid in christelijk-conservatieve zin te beïnvloeden. Deze week denken in Washington politici en leiders van denktanks uit vele landen met elkaar na over de vrijheid van godsdienst in samenlevingen die

steeds meer worden gedomineerd door seculiere meerderheidsopvattingen. Nog belangrijker dan deze bezinning zijn de concrete voornemens om de vele christelijke denktanks in zowel de VS als in Europa te verenigen in een trans-Atlantisch netwerk.

Het ideaal is om vanuit het christelijk geloof en vanuit christelijke waarden en deugden het maatschappelijk middenveld weer vitaal te maken en zo de westerse cultuur opnieuw te voorzien van een moreel fundament. Zo'n fundament kan het liberalisme nimmer bieden.

De SGP vindt het de moeite waard haar steentje bij te dragen. Het zou goed zijn als het CDA – dat opnieuw het maatschappelijk middenveld lijkt te hebben ontdekt – maar ook de ChristenUnie deze handschoen zouden oppakken. Zo ligt het voor de hand dat de wetenschappelijke bureaus van de christelijke partijen gaan participeren in dit netwerk en hun agenda's op elkaar afstemmen. Maar ik zie ook kansen voor de Kamerfracties. Een doordachte en succesvolle motie op het terrein van het gezin zou niet alleen haar werk kunnen doen in de Tweede Kamer, maar ook in de Amerikaanse politiek. Laten we profiteren van elkaars creativiteit en kennis delen. Op hoop van zegen. <